

we benaderen en begroeten een hond ALTIJD volgens ons 4-pootjesplan:

 1: Vragen aan de eigen ouders.

 2: Wat afstand houden van de hond en aan het baasje vragen of je de hond een knuffel mag geven?:

Stel dat de hond **niet** benadert wil worden? Misschien heeft hij pijn of houdt hij door slechte ervaringen niet meer van kinderen....Ga dus niet tot vlak bij de hond, vraag toelating aan 't baasje terwijl je wat afstand houdt.

 3: Vragen aan de hond = de hond naar jou toe lokken en eerst laten snuffelen, zo kan hij met jou kennismaken:

Wie ben jij?

Ben jij een meisje of een jongen?

Heb jij thuis dieren? Welke dieren?

Ben jij bang voor mij?

Ben je lief voor mij?

Met zijn groot snuffeltalent komt hij dat allemaal te weten. En geef toe, wij worden toch ook niet graag door een vreemde vastgepakt?

 4: Als de hond kwispelt en contact zoekt diervriendelijk aaien:

WEL over de borstkast, **WEL** onder de kin, **WEL** langs de zijkant...

NIET op het hoofd, **NIET** langs achter, **NIET** in de ogen kijken, **NIET** over de hond hangen!!!