

Verslag schoolkrant

Honden op bezoek in de klasje van Lotte, 7 januari 2009

Buiten ligt een dik pak sneeuw en het is berekoud, brrr! En toch..., ondanks de koude en de sneeuw is vandaag Annick met haar 2 honden helemaal uit Hasselt gekomen om een bezoek te brengen aan de kindjes van het klasje van Lotte.

Annick's honden, Zjuul en Emmelot, kunnen PRATEN !

Kan dat...? Neeeeeeen, dat kan niet! Of toch? Ja, toch wel... . Zjuul en Emmelot kunnen echt praten! Alle honden kunnen praten!

Dat wisten juf Heidi en de kindjes niet. Maar Annick heeft het hen geleerd: HONDENTAAL!

Eerst mogen de kindjes leren praten met Max, de pluchen hond. Wie komt er eens dag zeggen aan Max? Femke stapt vastberaden op Max toe. "Stop!" zegt Annick, eerst even aan het baasje vragen: "Mag ik jouw hond aaien?"

"Ja hoor, van mij mag jij Max aaien, maar zullen we eerst eens aan Max zelf vragen of hij dat wel goed vindt? Laat hem maar even aan je handje snuffelen" Snuf, snuf, Max snuffelt aan Femke's handje, en wat doet zijn staartje? Kwispelen! Dat betekent "Ja hoor, ik vind jou best lief, jij mag mij aaien." Femke mag Max aaien op zijn rugje of onder zijn kin, dat vindt hij fijn. Op zijn hoofdje vindt hij niet zo leuk. En heel erg stevig vastpakken en knuffelen, vindt hij helemaaaaal niet leuk, die Max! Als wij iets niet leuk vinden, kunnen we zeggen "au, jij doet mij pijn, ga maar weg van mij", maar een hondje kan dat niet zo zeggen, een hondje zegt dan soms "grrr" of hapt met zijn tandjes en dat is niet leuk! Daarom is het goed dat wij hondentaal leren en dat we weten wat hondjes fijn vinden en wat niet.

Als de kindjes goed geoefend hebben met pluchen Max, mogen ze Zjuul aaien. Brent wil als eerste. Hij vraagt eerst aan Annick en dan aan Zjuul of hij hem mag aaien. Dat mag. Zjuul kwispelt met zijn staartje. Brent aait hem voorzichtig over zijn rug.

Dan is het de beurt aan Emmelot. Emmelot en Annick vinden het goed dat Morganne haar komt aaien. Maar wat doet Emmelot nu? Ze gaat op haar rugje liggen, met haar pootjes omhoog. Waarom zou ze dat nu doen...? Emmelot zegt in hondentaal:" hier op mijn buikje, daar mag je eens kriebelen, dat vind ik erg leuk." Morganne streelt voorzichtig over het buikje van de hond, aaaaaah, dat is fijn zeg!

Alle kindjes die dat willen, mogen Zjuul en Emmelot komen aaien. De kindjes die een heel klein beetje bang zijn, die mogen gewoon kijken! Dat is even leuk!

Wisten jullie trouwens dat hondjes een toverneus hebben? Nee, dat wisten jullie niet hé. Juf Heidi en de kinderen weten dat wel hoor! Hondjes kunnen met hun neus veel beter ruiken dan wij. Snuf, snuf, ze ruiken wie we zijn, een jongen of een meisje, of we lief zijn, of blij, of

bang, of boos, waar we geweest zijn, of we poesjes hebben thuis, of hondjes, of een konijn misschien,..., wat we net gegeten hebben,... . Dat weten ze allemaal door te snuffelen!

Annick heeft ons héél veel geleerd over hondjes en hondentaal vandaag! Zjuul en Emmelot waren superlief en luisterden heel goed. En weet je waarom? Omdat... Annick hen heel vaak een beloning geeft, dat vinden ze leuk, net zoals wij. Soms een snoepje, soms een complimentje, soms een aai.

Het was een erg leuke dag en we willen Annick heel hard bedanken omdat ze bij ons op bezoek kwam. WOEF!

Voor de mama's en papa's: Annick en haar honden verzorgen in de provincie Limburg het "Goede Hondenbaasjes project" . Zij geven wekelijks lessen aan kinderen in scholen en zowel Annick als de honden zijn hiervoor opgeleid. Bedoeling is kinderen correct te leren omgaan met honden ter preventie van bijtewonden.

<http://www.xanuul.be/>